

Liturgie Regenboogkerk

Datum: 19-1-2025 Bijzonderheden: Avondmaal
Voorganger: Ds. Christi Bartelink Organist: Alexander Prins
Ouderling van dienst: Trudy
Lector: Marja
Beamer: Wilma
KND: Ineke
Koster: Kees

Muziek

Welkom en Mededelingen

Zingen: Psalm 66: 1 en 5 breek aarde uit

Stil gebed

Votum en groet: *V: Onze hulp is in de Naam van de Here*

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: Genade is er voor u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal

A: AMEN

Zingen: lied 218: 1-5 dank U

Kaarsen worden aangestoken

Gesprek met de kinderen

Kinderlied: refrein van 96 a

Zing een nieuw lied alle landen, zing voor de Heer en verheerlijk zijn naam.

Kinderen kunnen naar de nevendienst gaan en nemen het licht mee

Gebied om ontferming

Loflied: Psalm 96: 1,3 en 6 zing voor de Heer

Gebied om de opening van het Woord

Schriftlezing: I Korinthe 12: 1-11

Zingen: lied 970: 1,2 en 3 vlammen zijn er vele

Schriftlezing: Johannes 2: 1-11

Zingen: lied 526: 3 in Kana was de gloed geweken

Verkondiging

Zingen: lied 525: 1,4 en 5 wij willen de bruiloftsgasten zijn

Gebieden

Collecte

Binnendragen van brood en wijn

We lezen en zingen van ons geloof

Ik geloof in God, de God van Abraham, en die van Mozes,
de God van Jezus en die van onze ouders,
telkens anders, telkens nieuw,
maar wel de God, die ook met ons,
ja, met mij, een verbond heeft.

Ik geloof in Jezus, zoon van Jozef en Maria,
Zoon van God, dat zeker ook!
In hem is God Vader geworden en Moeder.
Door zijn liefde straalt Gods liefde,
in zijn trouw, is Gods trouw, verbonden met ons.

Ik geloof in de Geest,
de band tussen God en Jezus,
onze drijfkracht, durf en moed, om op te staan,
te spreken en te zwijgen,
vol te houden, in liefde en trouw.

Ik geloof in de mensen,
die samen kerk willen zijn,
die met handen vol twijfels
blijven geloven dat God er is
en met hen meetrekt.

Ik geloof in het Leven, dat het wint van de dood,
dat niet ophoudt, bij welke grenzen ook,
omdat Gods Verbond, eeuwig duurt.
Amen.

Zingen (*staande*): ik geloof (melodie lied 913)

Ik geloof dat mijn Verlosser
Door de dood is heengegaan
En op Pasen God zij glorie
Uit het graf is opgestaan.
Door het brood – dit is Mijn lichaam –
Door de wijn – dit is Mijn bloed –
Geeft de Vrededorst mij vrede,
Maakt Hij alle dingen goed.

Tafelgebed

V: Breng dank aan God, want Hij is goed

A: Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

V: Gezegend bent U om het licht, om uw Woord dat redding brengt

A: Wij zegenen U, eeuwige en heilige God.

U voedt ons met uw Woord, uw Geest en aan deze tafel.

Vreugde geeft U ons te drinken,

Uw goedheid blijkt ons telkens weer.

Zo gaat uw zon over ons op.

Daarom danken wij U voor het dagelijks brood,

Voor de wijn die ons verheugt,

En van toekomst spreekt.

Met ieder die van uw leefde,

En met alle vrolijke harten hier bijeen,

Stemmen wij in met het blijvende lied van hemel en aarde,

En zingen U toe:

Zingen: lied 985 vers 3

U danken wij om Hem, de vrucht van uw schoot,

Van uw volk Israël, van uw volk Israël,

Het brood uit de hemel.

Jezus de wijnstok, op wie wij zijn geënt.

In Hem bent U te lezen.

In Hem herkennen wij uw trouw,

Die van wijken niet wil weten.

Hij hield zijn ogen, opgeslagen naar U,

En was zo vaak met ontferming bewogen,

Over de mensen tot in die nacht van het verraad...

Laat ons in Hem blijven:

ranken, gevoed met leven,

Opdat wij vruchten dragen, die opnieuw God en mensen verheugden.

Zo bidden wij: Onthoud ons uw Adem niet!

Maak ons aanstekelijk, en vurig, één lichaam, dat de liefde vieren kan,

Dat weet van Kanaan, uw goede aarde voor mensen.

Breng al uw mensenkinderen bijeen in dit huis van uw liefde,

Dit land van uw belofte.

Deel zo aan ons uw gaven uit, de gaven van uw Geest, Amen.

Vredegroet

Instellingswoorden

Delen van Brood en Wijn

Danken

Slotlied: lied 531:3 Christus die door de straten gaat

Zegen (3x Amen)

